

Klompdweil, zondag 8 september 2024

De deelnemers zijn:

Muziekkapel Wildbloazers, Daersum



Met lekker in het gehoor liggend repertoire, waar uiteraard bij mag worden meegezongen of geneuried, maken we er samen een prachtige middag van.

Een groot deel van ons, speelde al samen in een aantal andere samenstellingen en kapellen en na optredens op Ameland, besloten we in een nieuwe

samenstelling een nieuwe kapel op te richten in 2018 met als 'thuishaven', Daersum bij Sneek.

Muziek verbind en verbreedt en laat het hart van de ziel spreken. Inmiddels zijn we gegroeid naar een mooie bezetting en hebben we mooie avonturen in eigen land en Duitsland beleefd.

Ook onze muzikale draai is nog meer gevonden, door het grootste deel van onze muziek zelf te arrangeren en op eigen wijze uit te voeren.

Hoe dat klinkt, kunt u zelf komen beluisteren tijdens de Klompdweil op 8 september in Twello.

Namens ons allemaal heel veel plezier.

Tis Niks Wut Niks



Dweilorkest “Tis Niks Wut Niks” uit Dieren.

Dit dweilorkest werd opgericht in juni 1991 door een aantal goede muzikale vrienden uit Dieren, waar op een verjaardagsfeestje het idee geboren wordt een blaaskapel op te richten.

De naam is ontstaan uit de woorden “dat kunnen jullie nu wel doen, maar het is niks en het zal ook nooit iets worden”. “TisNiksWutNiks”. (“Nu in 2024 weten wij wel beter!”)

De start was met 13 muzikanten, die samen met medeoprichter en “dirigent van het eerste uur”, Jan Jongeneel, voorzichtig en nog aarzelend de eerste stapjes in die “grote dweilwereld” zetten. Snel blijkt dat één en ander bijzonder bij het publiek, en dus ook bij de muzikanten, in de smaak valt en het orkest begint te groeien. Niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit.

Dankzij de inzet van de muzikanten blijft het orkest op alle fronten groeien.

Wij zijn vaak op schuttersfeesten in Duitsland uitgenodigd om daar het publiek te mogen vermaken met onze muziek.

En natuurlijk mogen we de optredens in de Carnavalsperiode niet vergeten,

Nu 32 jaar later staat het orkest onder leiding van dirigent Louis Peters, die er in geslaagd is van “TisNiksWutNiks” een echt gezelligheids orkest te maken.

De huidige bezetting van ons orkest bestaat uit 22 muzikanten, die allemaal van elk optreden een waar feest weten te maken.

We zien jullie graag bij ons alweer derde optreden tijdens de Klompendweil in Twello.

De Graapendaelers Terwolde



Daar zijn we weer! Ook bij de 3e editie van de Klompendweil zijn we er bij. Vorig jaar hebben wij ontzettend genoten van de enthousiaste reacties van het langslappende publiek. Inmiddels hebben we al aardig naamsbekendheid opgebouwd in de regio, waardoor we de laatste jaren ontzettend zijn gegroeid in ledenaantal. We zijn een gezellige groep muzikvrienden van jong tot oud. Ontstaan uit een boerenkapel, onderdeel van Muziekvereniging Ons Genoegen Terwolde. Dit jaar is het inmiddels 13,5 jaar geleden dat wij de boerenkapel een nieuw leven hebben ingeblazen! Ook deze editie gaan we er een mooi feest van maken.

Terwolde is in the house. Van elk evenement maken wij een feestje! Dit voorjaar waren wij ook weer in Willingen (D), waar we een weekend feest hebben gevierd en wij er weer veel Duitse fans bij hebben gekregen.

Zoekt u nog een leuk gezellig dweilorkest? Dan bent u bij ons aan het goede adres!

De Spekboeren uit Voorst



De Spekboeren bestaan inmiddels al meer dan 60 jaar. Het orkest is destijds opgericht door de leden van Fanfarekorps Voorst.

Dorpskapel "De Spekboeren" is geen dweilorkest. Wij proberen ons van de rest te onderscheiden door muziek te maken voor jong én oud. Zo spelen wij bijvoorbeeld een Polka, een Wiener Wals en op verzoek de altijd sensationele stoelendans.

Ook voor jongeren hebben we een zeer gevarieerd repertoire met moderne muziek. Nummers van Jan Smit, André Rieu, Frans Bauer en Dennie Christian zetten uw feest letterlijk op z'n kop.

Kortom: met de Spekboeren wordt uw feest pas 'n echt FEEST.

Tijdens de Klompdweil zullen wij Twello laten zien dat dweilen en dweilen niet altijd hetzelfde is.

Tot 9 september in Twello.

De Iesselbloazers uit Veessen



In 2014 werd door enkel leden van VIVO uit Veessen het idee geopperd om een “dweilorkest” te beginnen. Er werd aan de leden gevraagd wie hier aan mee zou willen doen en de respons was groot.. Willem Hogeboom heeft toen dit idee verder op zich genomen en er werden muziekstukken geregeld. Bekende nummers die lekker in het gehoor liggen en natuurlijk meezingers werden uitgekozen voor het dweilorkest.

Het marsenboekje was compleet en er werd een datum geprikt voor een repetitie. De eerste repetitie vond plaats in januari 2015 en iedereen was zeer enthousiast. Er werden door de leden zelfs kleurrijke trombones aangeschaft. Ook werd er een naam bedacht en er moest kleding komen. Er werd gekozen voor de naam “DE IESSELBLOAZERS”. Deze naam verscheen op blauwe polo shirts en jassen en zo ging het dweilorkest van start!

Het eerste optreden werd gegeven tijdens Koningsdag 2015, daarna volgden er nog meer, zo waren er onder andere optredens tijdens de Eiermarkt in Veessen, het Oktoberfest in Heerde en Terwolde en bezochten De Iesselbloazers de Sneeker Dweildag. Nu alweer voor de derde keer aanwezig op de Klompdweil in Twello maken we er samen een mooi feest van.